

KAMELEON



Wensen

Een wens van mij met een ander gelaat.

Niet het klassieke, stereotype of hetzelfde formaat

... Een mens wil immer eens iets anders ...

in een ander kleedje of met een bijzonder strikje.

Zeker in een tijd dat we verknord zijn aan ons eigen ikje...

Onze wensen voor jullie zijn eerlijk en oprecht

... een zalig kerstfeest en een nieuw jaar

Gespaard van ziekte, zorgen en pijn

... een jaar van vrede, vreugde en tevredenheid

... voor mama en papa werkzekerheid

... een jaar waar we samen gelukkig zijn

Dat verdienen jullie echt, echt, echt!



Leerkrachten en directie

De kerstsfeer is te proeven in onze school!



Techniek in het 2^{de} leerjaar

Sinterklaas had aan onze juf een brief geschreven met daarin 3 grote problemen die wij moesten oplossen. Omdat de Sint geen centjes meer had om nieuw materiaal te komen, moesten we afvalmateriaal van thuis meebrengen. Hij wilde liever al zijn geld gebruiken om cadeautjes te kopen, dat vonden wij een goed idee!

Eerste probleem: Sinterklaas zijn boot werkt niet goed meer. Wij moesten een boot maken die kon drijven en een zakje knikkers kon vervoeren.

Helaas zonk de boot enkele minuten later 😞. De anderen bleven wel drijven 😊.

Tweede probleem: Sinterklaas vindt het niet zo fijn dat de kinderen die op de laatste rijen staan, bij zijn aankomst aan de school, geen snoepjes kunnen vangen. Daarom moesten we een snoepjesschieter maken.

Een mooie toeter maar geen schieter 😞. De moeilijkste opdracht van allemaal...

Derde probleem: De pieten moeten 's nachts langs de dakgoten klimmen, maar het is vaak heel donker. Met een grote zak en een hand om zich goed vast te kunnen houden op de glibberige daken, zochten ze een oplossing voor hun zaklamp. We moesten een handige manier vinden om de zaklamp mee te nemen, maar niet te hoeven dragen.

Een paar extra vingers voor Piet. Een hulpje voor in de mouw en een ketting van karton.



We amuseerden ons alvast rot!

Hokus pokus... heksjes in 1B !!

Gedurende twee weken, één week in oktober en één week in november, kregen de leerlingen van klas 1B een stagiair op bezoek. Wat vonden de leerlingen het toch fijn om eens een meester te hebben. Dit konden we vooral zien aan het enthousiasme tijdens de muziekles in de eerste stageweek. 'Halloween' was het thema van de week en natuurlijk moest ook het lied in dat thema blijven. Het halloweensfeertje werd gecreëerd door het klaslokaal te verduisteren, te versieren en te verbouwen. De leerlingen werden afwisselend verkleed in heksen (zie foto's) en mochten verse regendruppels, een groene snottebel, wrattenschraapsel, konijnenkeutels en een beetje voetschimmel in het heksenbrouwsel gooien, dat op een gloeiend vuurtje stond. Op één of andere manier was het nog niet griezelig genoeg, want er verdwenen ook heksjes. Gelukkig kwamen ze allemaal terug.

De leerlingen en de leerkracht vonden het héél fijn. Urenlang bleef het liedje bij iedereen nazinderen. Hopelijk kregen de mama's en papa's geen hoofdpijn! ☺



Wist je dat...

De deur van 4B regelmatig van gedaante verandert?

Een mummie, Sinterklaas, de kerstman...



Onze school
een nieuwe website heeft?!

www.sintjaneisden.be

Juf Margot aan 'post-it art' doet?



Op deze manier luisjes te lijf gaat:

1. Was het haar met een gewone shampoo.
2. Spoel uit en wrijf het haar in met een conditioner.
3. Haal met een gewone kam de knopen uit het haar.
4. Buig het hoofd voorover en kam het haar met een luizenkam van je nek naar je voorhoofd.
5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en controleer of er luizen te zien zijn.
6. Spoel het haar met water en laat het nat. Kam met een gewone kam naar achter.
7. Herhaal stap 4 en 5, maar kam nu van voor naar achter.
8. In totaal moet je minstens een kwartier kammen.
Leg daarna de gebruikte kammen in water van minstens 60 graden gedurende 5 minuten.
9. Herhaal gedurende 2 weken om de 3 dagen.

Wat zijn we fier...

Bij de kleuters van juffrouw Goedele (5-jarigen) zijn er 2 kleuters waar het gezinnetje groter werd: Rayyan Bousettaoui werd in oktober grote broer van een Oumnia en Giada Mura kreeg er vorige week een klein broertje bij. ... En de ooevaar gaat dit schooljaar nog vaker langskomen, want er zijn nog enkele mama's in verwachting.
Zou er een groot nest op ons dak zijn?

Dichtkunsten van 6A

Zwart
Moole klenen
In mijn kast
Op school laten zien
Cool
Elizan

Groen
Mooi plein
In het stadion
In de heerlijke regen
Super
Andrea

Blauw
Grote wereld
In de ruimte
En vol met mensen
Mooi
Ellen

Rood
Moole rozen
In een vaas
Zij houden van elkaar
Liefde
Zeynep

Witte
Laag sneeuw
Op het gras
In de koude winter
Fris
Afra

Speeltijd!



ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

